

The Honorable Imposter 1620 House Of Winslow Gilbert Morris

Thank you for reading The Honorable Imposter 1620 House Of Winslow Gilbert Morris. Maybe you have knowledge that, people have look hundreds times for their favorite novels like this The Honorable Imposter 1620 House Of Winslow Gilbert Morris, but end up in harmful downloads.

Rather than enjoying a good book with a cup of coffee in the afternoon, instead they juggled with some malicious virus inside their computer.

The Honorable Imposter 1620 House Of Winslow Gilbert Morris is available in our digital library an online access to it is set as public so you can download it instantly.

Our book servers spans in multiple locations, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like this one.

Kindly say, the The Honorable Imposter 1620 House Of Winslow Gilbert Morris is universally compatible with any devices to read

De Tabaksbruid Deeanne Gist 2012-08-21 Amerika, zeventiende eeuw. In de haven ligt een schip vol 'bruiden': vrouwen uit het bezette Engeland die op zoek zijn naar een beter leven bij een kolonist. De prijs: een kist tabak voor de kapitein. Drew O'Connor heeft net zijn vrouw verloren en zit niet te wachten op een nieuwe bruid. Wel zoekt hij een huishoudster en oppas voor zijn kleine zusje. Het toeval scheept hem op met de beeldschone, maar opvliegende Constance. Ze is totaal ongeschikt voor het harde leven op een plantage. De dame beweert ontvoerd te zijn door de kapitein en eist direct een retourtje naar haar adellijke Engelse familie. Dat pakt anders uit. Want

tussen Drew en Constance is het liefde op het eerste gezicht.

De toren Steven James 2012-12-21 Was de spanning al te snijden in De pion, in De toren gaat James nog een stap verder. Opnieuw wordt FBI-agent Patrick Bowers meegetrokken in een dodelijk web van intriges dat de lezer naar adem doet happen. Op weg naar San Diego neemt Bowers zich stellig voor de pyromaan te pakken die de stad onveilig maakt en daarna eindelijk tijd door te brengen met zijn immer sarcastische stiefdochter Tessa. Maar voordat hij het weet, bevindt hij zich met collega s Ralph en Lièn-Hua in een race tegen de klok om een levensgevaarlijke crimineel een halt toe te roepen. De branden blijken nog maar het topje van de ijsberg, want langzaam ontrafelt zich een opzienbarend plan rondom het meest schadelijke biowapen ooit.

Met goed fatsoen Deeanne Gist 2013-09-26 Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen bedenken dat haar vader zou overlijden tijdens de overtocht naar San Francisco. Hoe overleeft ze nu met haar broertje en zusje in de door goudkoorts bevangen stad? In plaats van een eldorado blijkt de stad een modderpoel vol smerige goktenten waar ruige mijnwerkers de dienst uitmaken. Er zijn nog geen wetten, politie of gevangenis, en al snel doorziet Rachel het veiligste plan: direct weer vertrekken. Haar broertje en zusje denken daar echter anders over, want de avontuurlijke stad heeft hen al snel in de greep. Zelfs Rachel ontkomt niet aan de verleiding wanneer barman Johnny haar hart sneller doet kloppen. Maar ze geeft niet toe. Voor geen goud. Toch?

The Honorable Imposter (House of Winslow Book #1) Gilbert Morris 2004-06-01 The volume that launched the blockbuster House of Winslow series. Gilbert Winslow, forced by his family into the pulpit of the Church of England, becomes a spy among religious separatists. Who will he turn to when the forces of good and evil threaten to pull him apart?

Olie op het vuur Deeanne Gist 2018-06-26 'Olie op het vuur' van Deeanne Gist: de heerlijk eigenzinnige Essie Spreckelmeyer is terug, en nog altijd niet getrouwd! Essie Spreckelmeyer is druk bezig met haar fietsclub, haar baan bij haar vaders oliemaatschappij en haar geloof. Het laatste waar ze aan moet denken, zijn mannen. Tony Morgan is de onterfde zoon van een oliebaron. Hij wil op eigen benen staan en besluit in dienst te gaan bij de Spreckelmeyer oliemaatschappij. Daar krijgt hij al snel te maken met zijn koppige baas, Essie. Ze frustreert hem, maar tegelijkertijd heeft hij ook nog nooit zo'n intrigerende vrouw ontmoet... 'Olie op het vuur' volgt chronologisch op 'Een schone zaak' maar kan ook heel goed zelfstandig worden gelezen.

Ik wil alleen maar alles Cecily von Ziegesar 2009-10-28 'Welkom in de Upper East Side, New York, waar mijn

vriendinnen en ik in gigantische, te gekke appartementen wonen, naar exclusieve privé-scholen gaan en al het heerlijk dat deze stad te bieden heeft uitbuiten.' Stap in de wereld van Gossip Girl - kijk toe hoe wij ons bezondigen aan jaloezie en verraad, natuurlijk altijd tijdens de hotste party's in de gaafste clubs. ... S. en B. hebben besloten om hun ruzie af te zoenen en het goed te maken, en dat werd tijd. Ik bedoel, hoe lang kun je kwaad blijven op iemand met wie je als kleuter in de zandbak hebt gespeeld? De vraag is, nu ze weer samen zijn, welke idiote plannen die twee hebben? Geloof mij, ik ben de eerste die erachter komt en jij bent de tweede. Je kan niet zeggen dat ik goed ben in het bewaren van geheimen. Liefs, Gossip Girl

Elke nieuwe morgen Karen Kingsbury 2013-08-16 Ali is een fervent paardrijdster. Behalve haar naaste familie weet niemand hoe slecht dat voor haar is: ze lijdt namelijk aan taaislijmziekte. Maar Ali is vastbesloten te leven voordat het onvermijdelijke einde komt. Een dappere jonge vrouw met taaislijmziekte. Tot tranen toe ontroerend Cody is een stoere rodeorijder. Zijn woede jegens zijn vader, die hem in de steek liet toen hij acht jaar was, geeft hem de kracht waarmee hij de stieren in de rodeoarena de baas kan. Voor mensen sluit hij zich af. Al neemt altijd deel aan de paardenraces die aan rodeo's voorafgaan. Ze houdt haar ziekte angstvallig geheim. Wanneer Cody echter haar geheim ontdekt, laat ze hem aarzelend toe in haar wereld. Bij elkaar vinden ze ware liefde, en Cody vindt genezing voor de wonden uit zijn jeugd. Maar hun tijd samen is slechts kort en elke nieuwe morgen is oneindig kostbaar.

De kaart van mijnheer Selden Timothy Brook 2015-04-16 In 2009 werd in de beroemde Bodleian Library te Oxford een Chinese kaart gevonden die anders was dan alle kaarten die men kende. De kaart was er in 1659 terechtgekomen uit de erfenis van John Selden, advocaat, politicus en Englands eerste oriëntalist, en vervolgens 350 jaar vergeten. Toen historicus Timothy Brook de kaart onder ogen kreeg, besepte hij meteen dat hier een puzzel lag die erom smeekte opgelost te worden. De kaart laat een China zien dat rond 1610 niet was afgesneden van de wereld, zoals iedereen denkt, maar nauw was verweven in een wereldomspannend netwerk van maritieme handelsbetrekkingen hetzelfde netwerk dat de opkomst van Europa zou aanblazen. Dat geeft aanleiding tot talloze vragen. Hoe kwam John Selden in de 17de eeuw aan de kaart? Waar kwam de kaart vandaan? Wie keek op deze manier naar de wereld? En vooral: wat vertelt de kaart over de wereld die erop staat afgebeeld? Als een detective gaat Timothy Brook op zoek naar antwoorden, van de Gobiwoestijn naar de Filippijnen, van Java naar Japan, van Londen tot diep in het hart van China. Brook neemt ons mee op een ontdekkingsstocht naar een wereld die al

eeuwen geglobaliseerd was voordat de term in onze tijd in zwang raakte.

De geldduivel Hendrik Conscience 1857

Bevrijdende liefde Francine Rivers 2012-02-23 Deze roman speelt zich af omstreeks 1850 in Californië. De om haar schoonheid geroemde Angel verwacht niets van mannen dan leugens, bedrog en geweld. Als jong meisje werd zij verkocht en misbruikt en later gedwongen als publieke vrouw haar lichaam te exploiteren. De enige kracht die Angel in staat stelt om te overleven is de diepe haat die zij koestert. En het meest haat die zij de mannen die haar hebben gebruikt en haar inwendig leeg en dood hebben achtergelaten. Dan ontmoet zij Michael Hosea, een man die god wil dienen en bij alles zoekt naar zijn wil. Michael Hosea gehoorzaamt Gods roep om met Angel te trouwen en haar onvoorwaardelijk lief te hebben. Langzaam trotseert Michaels al Angels bittere verwachtingen en ondanks haar verzet begint haar bevroren hart uiteindelijk te smelten. Bij een naburig kolonistengezin vindt Angel een warmte die ze nooit eerder gevoelt heeft. Maar niet iedereen wil de vrouw vergeven die Angel was...als een ultieme beproeving van haar respect voor Hosea en haar prille geloof in God doemt er uit het verleden een demon op die zij onder ogen zal moeten zien en... overwinnen.

September in Shiraz Dalia Sofer 2010-11-29 Isaac Amin is een welgestelde joodse zakenman in het Iran van de sjah, maar na de revolutie van 1979 stort zijn hele wereld in elkaar. De Revolutionaire Garde verdenkt iedereen die geen moslim is van spionage en Isaac wordt gearresteerd. In de gevangenis, waar hij leeft met de vrees zijn familie nooit meer te zien, wordt hij gemarteld en heeft hij al zijn strijdvaardigheid nodig om te overleven. Intussen worden Isaacs vrouw en kinderen geplaagd door onzekerheid, spijt en rouw, maar ondanks hun schuldgevoelens gaat voor hen het leven door.

God is mijn sterkte Lynn Austin 2013-08-16 In 716 voor Christus regeert in Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk Juda, de koning Achaz. Deze koning heeft zich ondanks herhaalde waarschuwingen van de profeet Jesaja van God afgekeerd en vereert allerlei afgoden. Bij een poging om van zijn vijanden af te komen, offert hij twee van zijn zonen aan de afgod Moloch. De jongste zoon Hizkia wordt echter gespaard. Hizkia wordt, na de moord op zijn vader, troonopvolger. Hij is jong en onervaren, en een op een op macht beluste hogepriester maakt hier handig gebruik van. Dankzij de oproepen van de profeet Micha herinnert Hizkia zich echter de geboden van God en hij maakt een einde aan het vereren van afgoden in zijn land.

De oorlogsbruid Nancy Richler 2013-01-08 Een jonge, mysterieuze vrouw komt net na de Tweede Wereldoorlog in

Montreal aan, in de verwachting te trouwen met Sol Kramer. Maar wanneer Sol haar ziet staan op het station, wijst hij haar af. Uit medelijden trouwt zijn broer Nathan met haar. Al snel wordt duidelijk dat Lily Azerov niet degene is die ze beweert te zijn. Ze verdwijnt spoorloos en laat haar man en pasgeboren dochtertje verbijsterd achter met slechts een dagboek en een grote ongeslepen diamant. Wie is Lily en wat is er gebeurd met de jonge vrouw wier identiteit ze heeft gestolen? Waarom is ze weggegaan en waarheen? Jaren later wil Ruth het antwoord op deze vragen weten en begint aan een zoektocht naar haar moeder. 'Een prachtige roman waarmee Richler zichzelf definitief op de kaart zet als een van de grote hedendaagse Canadese romanschrijvers.' - The Montreal Gazette 'Een schitterende en rijke roman.' - The Globe and Mail 'Lily, haar dochter Ruth en hun familie zijn allen geraakt door het groteske geweld van de Holocaust en vinden manieren om hiermee om te gaan, ze vertellen verhalen, en lachen – iedereen behalve Lily, voor wie de last van de schuld te groot is om onder ogen te zien. Een schitterende, genuanceerde roman.' - Juryrapport Giller Prize

Bloed & Honing Shelby Mahurin 2021-05-18 Lou is haar heksenkring ontvlucht. Ze moet zo onopvallend mogelijk leven om niet de aandacht te trekken en vooral geen magie gebruiken, want in Cesarine worden heksen zoals zij zonder pardon op de brandstapel gezet. Sinds haar onwaarschijnlijke huwelijk met heksenjager Reid Diggory is het leven er niet makkelijker op geworden. Nu zitten zowel de heksenjagers van de kerk als de heksen hen op de hielen. Ze hebben bondgenoten nodig, maar wie wil hen nog helpen? Terwijl Lou en Reid steeds verder uit elkaar worden gedreven, lokt de lafhartige Morgane, een heks die Lou beter kent dan wie dan ook, hen in een dodelijk kat-en-muisspel. Is ontsnappen nog mogelijk?

De pion Steven James 2012-02-23 Het bloedstollend spannende boek De pion werd zeer enthousiast ontvangen. Dit eerste avontuur over FBI-agent Patrick Bowers is daarom nu beschikbaar als midprice-editie. Een seriemoordenaar, de illusionist, zet na iedere moord zijn handtekening door een schaakstuk achter te laten. Het lukt de gevaarlijke gek om de FBI steeds één zet voor te blijven. Bowers zoekt koortsachtig naar een manier om de man schaakmat te zetten. Want als zwart wint, is alles verloren. Deel 1 van adembenemende thrillerserie nu als midprice. 'Een fascinerende blik op de scheidslijn tussen goed en kwaad. De pion mag je niet missen.' - Ann Tatlock 'Een opmerkelijk debuut. De pion is een zeer veelbelovend boek en smaakt naar meer.' - ND thrillerbijlage, vijf sterren

Het vuur nog geenszins gedoofd Georg Forster 2010 Verslag door de Duitse antropoloog en reiziger (1754-1794)

van zijn reis door België en Nederland, met veel aandacht voor politiek, economie en kunst en cultuur

De poorten van Sion Bodie Thoene 2020-04-24 'De poorten van Sion' van Bodie Thoene is het eerste deel van de indrukwekkende zevendelige serie De Kronieken van Sion. November 1947. De Verenigde Naties besluiten dat Palestina – nu onder Brits gezag – zal worden verdeeld in een Joodse en een Palestijnse staat. In mei 1948 zullen de Engelsen zich terugtrekken. Van alle kanten stromen Joden toe die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd: vol hoop en verwachting, en bereid hun nieuwe vaderland tegen elke prijs te verdedigen. Op dat moment werkt de jonge fotografe Ellie Warne bij het Amerikaans Instituut voor Archeologisch Onderzoek in Jeruzalem. Als ze foto's maakt van een oude boekrol, raakt ze tegen wil en dank verwickeld in het conflict tussen de Joden, de Arabieren en de Engelsen. Ook in haar hart woedt strijd. Houdt ze nog van haar ex-vriend David, die als oud-oorlogspiloot de bedreigde Joden te hulp komt? Of voelt ze meer voor de Joodse archeoloog Moshe Sachar, die meer doet dan botten en kruiken opgraven? 'De poorten van Sion', het eerste deel van de 'De Kronieken van Sion'-serie, geeft een levendig beeld van de intense worsteling van het Joodse volk dat verrijst uit de ashopen van de vernietigingskampen, en van de botsende krachten – binnen en buiten Palestina – die het land verdeeld houden.

Abels eiland William Steig 1978 Een muis spoelt aan op een onbewoond eiland en moet al zijn talent gebruiken om in leven te blijven.

De God van mijn volk Lynn Austin 2013-08-21 De God van mijn volk is het vervolg op De God van mijn vader: twee romans over de bijbelse koning Manasse, die leefde in de zevende eeuw voor Christus. Manasse laat zich verleiden tot afgodendienst en sleept zijn volk daarin mee. Hij groeit uit tot een wreed koning, en staat zelfs zijn vriend Jozua naar het leven. Jozua vlucht naar Egypte, samen met enkele priesters die God trouw willen blijven; maar hij zint op wraak. Ondertussen valt Juda ten prooi aan de Assyriërs. Manasse wordt gevangengenomen en ontdekt dat zijn afgoden hem niet kunnen redden. Kunnen Jozua en Manasse de pijn van het verleden vergeten en de weg hervinden naar elkaar en naar God?

Interventie Terri Blackstock 2013-09-02 Je kind verslaafd aan drugs misschien wel de grootste angst van iedere ouder. Wat kun je doen? Barbara Covington ziet nog maar één mogelijkheid: haar dochter op laten nemen in een afkickkliniek. Op weg naar de kliniek verdwijnt de achttienjarige Emily spoorloos. Haar begeleider wordt dood aangetroffen op het vliegveld. Heeft de verslaving Emily veranderd in een moordenaar? Barbara kan het niet geloven en hoopt haar dochter te vinden voor detective Kent Harlan haar kan arresteren. Haar laatste hoop is het

begin van een nieuwe nachtmerrie.

Stemmen in de oceaan Susan Casey 2016-07-15 New York Times-bestsellerauteur Susan Casey neemt je mee in de wijde wereld van dolfijnen. Samen met haar reis je door vele wateren, op zoek naar hun verbazingwekkende eigenschappen en hun vriendschap. Zij laat je zien wat wij mensen kunnen leren van deze mysterieuze en zeer intelligente wezens: levensvreugde, lichaamsbeheersing, gebruik van intuïtie en beïnvloeding van welzijn. Maar ze vertelt ook hoezeer het magische bestaan van deze dieren wordt bedreigd. Stemmen in de oceaan is een fantastisch verhaal over de kracht van dolfijnen en onze rol in hun bestaan. Susan Casey (1973) is expert op het gebied van dolfijnen en was hoofdredacteur van O, Oprah Magazine. Ze publiceerde artikelen in Esquire, Sports Illustrated, Fortune, Outside en National Geographic en heeft als journalist diverse prijzen gewonnen. Susan Casey schreef onder andere de New York Times-bestseller The Devil's Teeth, een waargebeurd verhaal over de obsessie en het overleven met witte haaien.

Kostbaar geschenk Karen Kingsbury 2013-08-21 Vier jaar geleden verloor Hannah haar man en dochter. Nu is ze hertrouwd met Matt. Ze willen graag een kind adopteren en nemen daarom Grace in hun gezin op. Maar juist als alles goed lijkt te gaan, moeten ze Grace weer afstaan. Kan Hannah het aan om opnieuw een dochter te verliezen? Jade en Tanner zijn opgetogen als Jade in verwachting blijkt te zijn. Dan krijgen ze echter te horen dat Jade ernstig ziek is. Jade en Tanner staan voor moeilijke keuzes. Is hun liefde en hun geloof sterk genoeg om hen hier doorheen te helpen?

Bevrijdend licht Lynn Austin 2013-08-16 1853. Caroline Fletcher groeit op in Richmond, in het zuiden van de Verenigde Staten. Ze is jong, blank en rijk, en wordt dag en nacht omringd door zwarte slaven die haar verzorgen en bedienen. Voor Caroline is dat de normaalste zaak van de wereld. Dat verandert wanneer ze beseft hoe wreed en onrechtvaardig slaven behandeld worden. Ze gaat zich inzetten voor afschaffing van de slavernij. Wat ze nooit had voorzien, gebeurt: ze komt tegenover haar familie, vrienden, en zelfs haar verloofde te staan. Dan breekt de burgeroorlog uit tussen de zuidelijke en de noordelijke staten, waar de slavernij al is afgeschaft. Caroline wordt verscheurd door tweestrijd. Ze is loyaal aan haar land, maar ze weet ook dat er in het zuiden alleen een einde zal komen aan de slavernij als het noorden de oorlog wint. Voor alles wil ze doen wat God van haar verlangt. Maar moet ze dan haar land en liefde verraden? Is haar overtuiging zo'n hoge prijs waard?

Liefde als het erop aankomt Daniela Krien 2020-03-03 Liefde als het erop aankomt van Daniela Krien is een

sprankelende roman over liefde in al haar facetten. Over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. Liefde als het erop aankomt van Daniela Krien vertelt de verhalen van vijf vrouwen die opgroeiden in de DDR en als jongvolwassenen de val van de Muur meemaken. Judith, Brida, Malika en Jorinde zijn volwassen geworden tegen het einde van de ddr en hebben de val van de Muur meegemaakt. Waar eerder grenzen waren, is nu vrijheid. Maar vrijheid is evengoed dwingend. Het dwingt je keuzes te maken. Hun zoektocht naar geluk en liefde hebben de vijf met elkaar gemeen. Maar wat betekent liefde eigenlijk, in deze tijden? Paula ontmoet op een zomeravond haar toekomstige echtgenoot. Ze krijgen een kind, maar dat sterft en hun verdriet is eindeloos. Judith, Paula's beste vriendin, heeft een bijna meisjesachtig verlangen naar tederheid. Maar dan raakt ze onbedoeld zwanger. Brida is schrijver; een vrouw die laveert tussen het zorgen voor haar kinderen en haar drang te schrijven. Malika was een talentvolviolist; de hoop op een mooie toekomst vervliegt echter wanneer haar man haar verlaat. Dan doet haar succesvolle zus Jorinde haar een ongehoord aanbod. Liefde als het erop aankomt gaat over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. 'Wie over honderd jaar iets wil leren over het leven van vrouwen van nu, zal het doen aan de hand van Kriens roman.' – Sächsische Zeitung 'Dit is hét boek dat ik zou willen overhandigen aan iedereen die meer te weten wil komen over hedendaagse Duitse literatuur, het land en het volk.' – Denis Scheck, WDR 'Aangrijpend en ontroerend, zonder ideologische pretenties maar mét uiterst precieze observaties van het alledaagse.' – Deutschlandfunk

Vuur van de engelen Terry Brooks 2011-10-07 In onze wereld huizen krachten waar de mensheid geen weet van heeft: krachten van Goed en Kwaad. John Ross, een ridder met een Greyhoundbus als strijdros, bevecht in stilte het Kwaad waar hij kan. Maar het Kwaad is sterk...Op een nacht heeft John Ross een visioen waarin een gekruisigde ridder hem vertelt dat er binnenkort een Zwerfmorf ontstaat. Het ontstaan van zo'n magisch wezen is bijzonder zeldzaam en kan grote voordelen betekenen voor het Goede of het Kwade, afhankelijk van wie hem vindt. John weet zijn demonische achtervolgers achter zich te laten en de morf te vangen. Het wezen verandert steeds van vorm, tot het de vorm aanneemt van een vierjarig jongetje. Het enige wat het jongetje zegt is Tess. Het ziet ernaar uit dat John terug moet naar Hopewell, Illinois, om Tess Freemark te zoeken die hij al tien jaar niet heeft gesproken. Maar hij komt niet alleen. Een machtige demon is er op uit om hen beiden te doden.

Zwanendans Meg Howrey 2013-03-06 De zusjes Kate en Gwen Crane zijn talentvolle ballerina's die studeren aan de prestigieuze Company School in New York en beiden een plek verwerven bij een zeer gerenommeerd

dansgezelschap. Gwen danst overduidelijk beter dan Kate, maar toch is het Gwen die uiteindelijk overspannen teruggaat naar huis en opzettelijk haar knie blesseert waardoor ze voorlopig niet kan dansen. Voor Kate is dit niet onprettig, want nu danst zij de ene hoofdrol na de andere. Maar de druk om te presteren is groot en als Kate een ernstige nekbleesure krijgt, grijpt ze naar zware pijnstillers. Ook het besef dat niet zij maar Gwen de rol had moeten spelen die zij nu vervult, blijft knagen. Gwen en Kate blijven om elkaar heen dansen, ieder op hun eigen haast verbeterde manier en de vraag is of het de zussen lukt om ongeschonden uit het labirint van de balletwereld te komen.

De kolos van Shannara Terry Brooks 2011-06-30 Met De reis van de Jerle Shannara, blaast `bestseller Brooks nieuw leven in de Shannara-reeks. Zo krijgt de familiegeschiedenis van de Ohmsfords er een triest hoofdstuk bij, en verkent de lezer samen met Loper Boh, de laatste van de eens zo machtige druïden, de afgelegen gebieden van het welbekende Shannara. En in dit alles is een grote rol weggelegd voor een wonder van nieuwe technologie: het luchtschip de Jerle Shannara. De Jerle Shannara is stuurloos en deels aan stukken geslagen. De bemanning is dood, gevangen genomen of opgejaagd door de volgelingen van de Ilseheks. Loper is gevangen in een doolhof onder de ruïnen van Kastellaber. Hij wordt daar opgejaagd door een vreemde macht uit de Oude Wereld. Deze kolos, die alles controleert wat er bovengronds en ondergronds gebeurt, wil maar één ding: totale vernietiging.

Een echo in de duisternis Francine Rivers 2013-08-29 Nadat de christelijke slavin Hadassah in het oude Rome door haar werkgeefster voor de leeuwen is gegoooid, wordt ze, zwaar gewond, gered door een jonge arts. Hij verzorgt haar en ze herstelt van haar vele verwondingen. Ze wordt daarna zijn assistente en om de littekens in haar gezicht te verbergen draagt ze sluiers. Hadassah blijkt genezende kracht te hebben en daardoor wordt ze door steeds meer mensen gevraagd naar zieken te komen kijken. Zo komt ze ook weer in contact met de familie Valerianus, en Marcus...

De roep van de sjofar Francine Rivers 2013-12-17 Twee oprecht gelovige mannen zetten zich in voor de bouw van een kerk. Gaandeweg dreigt het project echter ten onder te gaan aan ambities en macht. De nieuwe roman van Francine Rivers roept de vraag op: wat is nu eigenlijk een kerk? Waar gaat het om in onze relatie met God? David Hudson is een gevierd predikant. Zijn pakkende preken trekken grote menigten mensen naar de kerk. Stephen Decker is architect en lid van Davids gemeente. Beide mannen hebben dezelfde droom: een kerk te bouwen tot eer van God. Wanneer hun kerk bij leegte een stuk land krijgt, lijkt deze droom verwezenlijkt te kunnen worden. De

kerkenraad besluit het land te verkopen, aangezien het in een minder aantrekkelijke buurt ligt. Met de opbrengt wordt een ander perceel in een rijker buitenwijk gekocht, waar een nieuwe kerk moet verrijzen. Een spreker als David verdient immers een groot gebouw. Ondertussen bezoeken steeds meer mensen de diensten, aangetrokken door de krachtige preken van David en de professionele muziek. Het geld stroomt binnen; de bouwplannen worden voortdurend uitgebreid. Daardoor verandert echter ook de gerichtheid van de gemeente. Niets Gods eer, maar bezoekersaantallen en succes komen centraal te staan.

De leeuwenjongen Zizou Corder 2012-02-08 Ontsnapt uit de handen van leeuwentemmer Maccomo en zijn grote vijand Ravi zit Charlie samen met de leeuwen veilig in de trein van de Bulgaarse koning Boris. Eenmaal in Venetië verblijven ze in een geweldig paleis van de koning, waar ze heel goed verzorgd worden. Maar waarom mag Charlie toch niet weg uit het paleis en waarom mag hij nooit naar de leeuwen toe? Charlies ouders zijn nog steeds niet terecht en de leeuwen willen niet meer in een kooi zitten. Een nieuwe ontsnappingspoging is op handen. zal het ze lukken om in Afrika te komen en zal Charlie eindelijk zijn ouders vinden?

Een schone zaak Deeanne Gist 2017-07-11 In 'Een schone zaak' van Deeanne Gist gedraagt Essie Spreckelmayer zich niet helemaal zoals het een vrouw betaamt: ze fietst graag, vangt slangen en glijdt van trapeuningen af. Het wordt een hele kunst om een man te vinden die haar uitspattingen kan waarderen. Op de dag dat Essie dertig wordt, besluit ze niet langer kan afwachten en dat ze zelf de teugels in handen moet nemen. Als ze inderdaad een echtgenoot wil, zal ze op jacht moeten gaan. Ze schrijft alle gegevens van de vrijgezelle mannen uit haar kleine woonplaats in Texas die in aanmerking komen op, inclusief hun positieve en negatieve eigenschappen, doet haar ogen dicht en prikt met haar vinger een willekeurige naam. Zal ze hem ervan kunnen overtuigen dat hij haar echtgenoot moet worden? Deeanne Gist schrijft historische romans vol romantiek en humor. Eerder verschenen van haar onder andere 'De tabaksbruid' en 'Scherven brengen geluk'.

De broeder Dean R. Koontz 2009-10-31 Om te ontsnappen aan de herinneringen aan zijn verloren geliefde heeft Odd zich teruggetrokken in een afgelegen bergklooster. IJzige decemberwinden en diepe sneeuw isoleren de abdij, en toch is het er niet pluis. Odd sluit vriendschap met de witte hond Boo. Hij kan een kameraad gebruiken, want het hele complex krioelt van de bodachs; onheilspellende voorboden van extreem geweld, die alleen zichtbaar zijn voor iemand met bijzondere gaven. Odd blijft een magneet voor moeilijkheden, zelfs te midden van excentrieke monniken in een onherbergzame schuilplaats. Want hier loert een vijand die erger is dan ooit tevoren. Dean Koontz

is een van de populairste schrijvers ter wereld. Omdat hij schrijft over memorabele personages. Omdat hij angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en humor. Omdat hij zich niet stoort aan genregrenzen. De verbazingwekkende Odd Thomas-serie vertoont al deze kenmerken en meer.

Omdat ik het waard ben Cecily von Ziegesar 2010-04-16 Februari in New York is koud en grijs, maar dat geldt niet voor Gossip Girl en haar gevolg. Het is de tijd van grote modeshows en filmfestivals, dé tijd om te stralen voor de jonge, rijke en mooie inwoners van de Upper East Side.

Romance Fiction Kristin Ramsdell 2012 Presents a comprehensive guide for librarians and readers' advisors, provides a brief history of the romance novel, and offers reading lists and subgenre definitions.

Het Boek Der Duizend Vragen 1924

De drakenoppasser Josh Lacey 2016-03-15 Supergrappig drakenboek voor 7+ Lieve oom Morton, pak nu onmiddellijk een vliegtuig en kom terug! Uw draak heeft Jemima opgegeten. Emily houdt (eh... hield) zielsveel van dat konijn! Maar ik moet nu ophouden, ik ruik een brandlucht... Eddie Het klonk zo simpel: Eddie zou een weekje op het ietwat ongewone huisdier van zijn oom Morton passen, terwijl die op vakantie is. Maar al gauw is de koelkast leeg, staan de gordijnen in de fik en rent de postbode hun huis voorbij... Wanneer Eddie langzaamaan wat meer drakenoppaservaring heeft opgedaan, blijkt draak Ziggy opeens verdwenen. Eddie vindt hem terug in een kast. Heeft hij soms iets te verbergen? Wat is toch het geheim dat oom Mortons draak met zich meedraagt? uiten!

Het sleutelkruid Paul Biegel 2021-02-04 "Het sleutelkruid" van Paul Biegel gaat over de oude koning Mansolein en is een echte kinderklassieker Een waar juweeltje uit de Nederlandse jeugdliteratuur! "Het sleutelkruid" van Paul Biegel is een onmisbaar boek in de boekenkast van elke jonge lezer. Het sleutelkruid In een koperen burcht woont de oude koning Mansolein. Hij is zo oud, dat alleen een wondermiddel hem kan redden. Een dokter gaat op reis, op zoek naar het sleutelkruid, het wondermiddel. Onderweg stuurt hij de dieren, de inwoners van het koninkrijk, naar de koning. Zij moeten hem verhalen vertellen, om zijn hart te laten kloppen. Linde Faas maakte voor "Het sleutelkruid" warme, eigenzinnige illustraties. Meesterverteller Paul Biegel is de meesterverteller van de Lage Landen, een van de meest geliefde stemmen in de Nederlandse jeugdliteratuur. Voor zijn werk kon hij onder andere twee Gouden Griffels en vier Zilveren Griffels in ontvangst nemen. Ook voor "Het sleutelkruid" ontving hij een Gouden Griffel. Paul Biegel is de auteur van meer dan 60 boeken.

Agathon

Christoph Martin Wieland 1788

Geschiedenis van graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus Hendrik Conscience 1845

De twee baronessen Hans Christian Andersen 1849