

Breathless Firelight 35 Sophie Jordan

Right here, we have countless books Breathless Firelight 35 Sophie Jordan and collections to check out. We additionally provide variant types and next type of the books to browse. The all right book, fiction, history, novel, scientific research, as capably as various new sorts of books are readily manageable here.

As this Breathless Firelight 35 Sophie Jordan, it ends up creature one of the favored books Breathless Firelight 35 Sophie Jordan collections that we have. This is why you remain in the best website to look the incredible ebook to have.

15 dagen zonder hoofd Dave Cousins 2014-04-05 Binnen vijftien dagen verandert het leven van Laurence en zijn broertje Jay voorgoed... Het leven is niet gemakkelijk voor Laurence. Zijn moeder is verslaafd aan de drank en zijn broertje Jay is geobsedeerd door Scooby Doo. Wanneer Laurence hoort van een radioquiz waarmee hij een luxe vakantie kan winnen, denkt hij hiermee alle problemen te kunnen oplossen. Een onbezorgde vakantie zal zijn familie goeddoen. Maar wanneer hun moeder op een dag niet thuiskomt, moet Laurence ineens voor Jay zorgen. Uit angst voor jeugdzorg probeert hij haar verdwijning voor iedereen geheim te houden... 15 dagen zonder hoofd is een geestig verteld verhaal over familie, vergeving en hoop. En dat alles vanuit het perspectief van een vindingrijke puber die het hoofd boven water probeert te houden wanneer alles even tegenzit. 'Dit oprechte, goed vertelde debuut is een genot om te lezen' Sunday Times

Blauwe maan Alyson Noël 2010-10-20 In Blauwe Maan krijgt Ever de kans haar familie weer tot leven te wekken - maar alleen als ze bereid is om de liefde van haar leven op te geven. Net nu Ever meer ontdekt over haar nieuwe gaven als een onsterfelijke en haar geliefde Damen haar inwijdt in die duistere, verleidelijke wereld, gebeurt er iets vreemds met hem. Terwijl Evers krachten groeien, worden Damens krachten juist zwakker. Hij wordt geveld door een mysterieuze ziekte die niet alleen zijn geheugen en identiteit, maar zelfs zijn leven in gevaar brengt. In een wanhopige poging hem te redden, reist Ever naar de geheimzinnige wereld die Zomerland heet. Daar ontdekt ze niet alleen de geheimen uit Damens verleden - de afschuwelijke, pijnlijke geschiedenis die hij liever voor zichzelf houdt -, maar ook een eeuwenoud document dat uitlegt hoe ze in de tijd kan reizen. Ever wordt gedwongen te kiezen tussen teruggaan in de tijd om haar familie te behoeden voor het dodelijke ongeluk dat hun leven eiste óf in het heden te blijven en Damen te redden, die met de dag zwakker wordt '

Domein van licht Yuko Tsushima 2020-11-12 Glashelder meesterwerk in de moderne Japanse literatuur In de lente verhuist een jonge vrouw met haar tweejarige dochter naar een nieuw appartement in Tokio. Ze is net gescheiden en probeert haar werk te combineren met de zorg voor haar kind. De grote ramen van het appartement laten veel licht door, en de vrouw voelt zich bevrijd. In de maanden die volgen verliest ze echter de controle over haar leven. Ze wankelt, zekerheden verdwijnen en twijfel neemt de overhand. Ze realiseert zich dat ze aan het veranderen is, maar durft niet onder ogen te zien wat er van haar wordt. Domein van licht is een verontrustende, maar ook oogverblindend mooie roman. In twaalf korte en loepzuivere hoofdstukken weet Yuko Tsushima tot de kern te komen van verlies en verlangen. Domein van licht verscheen voor het eerst in 1979, maar is recent herontdekt en maakt nu wereldwijd furore.

Starters Lissa Price 2012-05-25 De wereld is voorgoed veranderd Callie staat voor een onmogelijke keuze: Haar ouders zijn dood. Haar broertje is ernstig ziek. En er is niemand die ze kan vertrouwen Haar enige uitweg is de bodybank: een gewetenloze organisatie die ze verafschuwt. Ten einde raad gaat Callie met hen in zee. Ze moet haar opdracht volbrengen en opgeven is geen optie.

Pupil Julie Kagawa 2015-07-09 Lang geleden hebben de drakendoders van de Orde van St.-Joris de draken bijna uitgeroeid. Maar ze zijn er nog steeds, en hun aantal neemt zelfs toe onder de ijzeren heerschappij van Talon. Ember en haar broer Dante zijn jonge draken die voor het eerst worden losgelaten in de mensenmaatschappij. Eén zomer lang mogen ze als gewone tieners van hun relatieve vrijheid genieten vóór Talon beslist over hun toekomst. Broer en zus vermaken zich uitstekend met vrienden aan het strand, maar vooral de opstandige Ember wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Een van haar nieuwe vrienden is de knappe, serieuze Garret, van wie ze zeer menselijke kriebels in haar buik krijgt. Wat ze niet weet, is dat Garret is opgevoed met maar één doel: hij moet draken die zich verborgen houden tussen de mensen opsporen en vernietigen... 'Een spannend fantasyverhaal over een opstandige, nieuwsgierige jonge drakin die op zoek is naar haar identiteit en de waarden en

normen waar ze voor wil staan. Een echte pageturner vol actie, geheimen en romantiek.' - NBD Biblion

Sara Kristen Harnisch 2014-12-20 Het Loiredal, 1895. De zeventienjarige Sara Thibault droomt ervan om meesterwijnmaker te worden, net als haar vader. Maar als deze door een tragisch ongeval om het leven komt, wordt de wijngaard aan hun grootste rivaal verkocht. Na een dramatisch voorval vlucht Sara samen met haar zus Lydia naar New York. Philippe Lemieux heeft zich in Californië gevestigd om er een grote wijngaard te verwezenlijken. Dan krijgt hij het bericht dat in Frankrijk zijn broer is vermoord, en hij besluit ervoor te zorgen dat de dader zijn straf niet zal ontlopen. Als ook Sara naar Californië vertrekt in een poging alsnog haar droom waar te maken, komen de twee elkaar in een wijngaard tegen. Onmiddellijk beseft Sara dat deze man haar lot in handen heeft. In deze meeslepende debuutroman laat Kristen Harnisch de lezer kennismaken met een doortastende jonge vrouw die alles op alles zet om haar doel te bereiken. Een heerlijke roman. Dit verhaal roept direct de sfeer op van *Gone with the Wind*. Een aanrader! Roberta Rich, auteur van *De vroedvrouw van Venetië* Liefhebbers van historische fictie zullen van dit boek genieten als van een goed glas wijn. Kirkus reviews

Altijd oorlog Hervé Le Corre 2015-12-16 Bordeaux, jaren vijftig. Terwijl de littekens van een duister oorlogsverleden nog duidelijk zichtbaar zijn, gaat het leven in de Franse stad door als voorheen. Politiecommandant Darlac, die tijdens de oorlogsjaren nog heulde met de nazi's, zit weer op zijn post en in Algerije dient zich alweer een nieuwe oorlog aan die vraagt om Franse militairen. De twintigjarige Daniel verloor tijdens de Duitse bezetting zijn beide ouders, omgekomen in concentratiekampen. Zelf wist hij de oorlog te overleven, maar het verleden laat hem niet los. Als er plotseling een mysterieuze man in de garage komt waar Daniel werkt, vindt er gelijktijdig in Bordeaux een serie onverklaarbare gewelddadige acties plaats. Is er een verband? Politiecommandant Darlac gaat op onderzoek uit en raakt verwickeld in een duister kat-en-muisspel. Als zijn betrokkenheid bij de donkere oorlogsgeschiedenis stukje bij beetje aan het licht komt, wordt het Daniel steeds duidelijker wat er werkelijk met zijn ouders gebeurd is. *Altijd oorlog* is een ijzingwekkende thriller over de dunne grens tussen goed en fout, over onomkeerbare keuzes en de gruwelijke geheimen van een oorlog.

19 keer Katherine / druk 1 J. Green 2007-03

Lof van het rommelige leven Katie Roiphe 2013-10-17 In deze geestige lofzang op het chaotische dagelijkse leven schrijft Katie Roiphe met verve over onze hedendaagse mores: de verbazingwekkend geborneerde moderne conventies die nu gelden, de eis gezond te leven, de morele afwijzing van mensen die zich niet aan die regel houden. Ze beschrijft scherp de subtiele kwaadaardigheid waar alleenstaande moeders mee te maken krijgen, de deprimerende tirannie van Facebook, maar ook hoe op de bevrijding van de seksuele revolutie de eigentijdse preutsheid volgde. De bundel bevat ook buitengewoon openhartige autobiografische verhalen. Katie Roiphes blik op zichzelf is even genadeloos als die op een ander. Haar getuigenissen van echtscheiding, moederschap of het einde van een vriendschap zijn ontroerend, vol zelfkritiek, en messcherp.

Het heksenalfabet Caitlin Kittredge 2012-06-06 In de sombere steegjes van het stadje Lovecraft is magie echt, net zo echt als de straf die ligt op het gebruik ervan: kettters belandden op de brandstapel. Aoife Grayson is bijna zestien; de leeftijd waarop iedereen in haar familie doordraait als gevolg van het necrovirus. Volgens de proctoren, de leiders van Lovecraft, ligt het necrovirus ten grondslag aan ketterij. Dan krijgt Aoife een brief van haar oudere broer, die haar vertelt dat ze het heksenalfabet moet vinden als ze zichzelf wil redden.

Dit mooie leven Helen Schulman 2012-04-05 Wanneer de familie Bergamot naar New York verhuist lacht het leven hen toe. Richard heeft een droombaan aan de universiteit, zijn vrouw Liz kan zich na jaren hard werken gaan richten op de verzorging van haar kinderen, hun zoon Jake maakt meteen vrienden op zijn elite school en ook hun jongste dochter Coco vindt snel haar draai. Ze zijn een personificatie van de American Dream. Maar schijn bedriegt. Jake ontvangt een expliciete video per e-mail van een jongere aanbieder, die hij de avond ervoor op een feestje heeft afgewezen. Geschokt, verbaasd, maar ook gevleid stuurt hij de e-mail naar een vriend, die hem vervolgens weer naar een andere vriend stuurt, die hem weer doorstuurt. Binnen een paar uur heeft iedereen op school, in de stad en hebben velen over de wereld de video gezien. Het schandaal dat dit veroorzaakt tast het gevoel van veiligheid, identiteit en uiteindelijk ook het geluk van de Bergamots aan. Dit mooie leven brengt interessante vraagstukken aan het licht over privacy, anonimiteit, schaamte en verantwoordelijkheid.

Bekentenis van een moordverdachte James Patterson 2014-08-07 Na de nacht van de moord op Malcolm en Maud Angel weet hun dochter Tandy drie dingen zeker: 1. Zij was de laatste persoon die haar ouders nog in leven heeft gezien 2. De verdenking van de moord rust op Tandy en haar drie broers en zussen 3. Ze kan niemand vertrouwen misschien zichzelf niet eens Tandy gaat op onderzoek uit om de onschuld van de familie te bewijzen. Opeens krijgt ze steeds terugkerende flashbacks. De herinneringen verklaren een aantal vreemde familiegeheimen, maar het graven in het verleden van haar ouders brengt ook veel gevaren met zich mee. Want wie weet welke leugens de Angels hun kinderen nog meer hebben verteld? James Patterson is de succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter wereld, met wereldwijd meer dan

75 miljoen verkochte boeken. Hij is de schrijver van de populaire thrillerreeksen Alex Cross en The Womens Murder Club en de YA-serie Heks & Tovenaar.
De hongerige golven Carrie Ryan 2011-10-15 Gabry leidt een rustig en veilig leven in het dorp aan zee. Om het dorp staat een hek. Buiten het hek wonen de Ontheilgden in het Woud van Klauwen en Tanden. Het dorp met de vuurtoren is haar thuis, haar wereld en alles wat ze nodig heeft. Gabry's moeder dacht dat ze haar geheimen achter had gelaten in het Woud van Tanden en Klauwen, maar geheimen blijven niet begraven. Zo veilig is het leven niet; het hek kan niet alles tegenhouden. Carry Ryan is geboren en getogen in Greenville, South Carolina. Ze werkte als advocate voordat ze zich fulltime ging bezighouden met het schrijven van jeugdboeken. Ze woont samen met haar man, twee dikke katten en een hond in Charlotte, North Carolina.

Het uur van de engelen Danielle Trussoni 2010-06-10 Een magistrale hedendaagse thriller over de eeuwenoude strijd tussen mens en engel. Als klein meisje werd Evangeline door haar vader naar het St. Rose Convent in New York gebracht. De beschermde opvoeding en de grote kennis die ze over engelen heeft opgedaan, zijn goed voor haar geweest. Nu, op haar 23ste, verandert haar rustige leven in een dollemansrit wanneer ze tijdens haar werk in de bibliotheek een brief uit 1943 aan de moeder-overste ontdekt. Als ze verder het archief induikt en met de oude Zuster Celestine praat, komt ze achter de geschiedenis van een eeuwenoude en verborgen strijd: het conflict tussen de engelengeleerden en de verschrikkelijk mooie en verleidelijke, maar uiterst gevaarlijke afstammelingen van engelen en mensen, de Nephilim. Evangeline blijkt zonder het zelf te weten in de traditie van de Angelogisten te staan. Ze begint haar missie te begrijpen en ziet het gevaar dat de Nephilim nog steeds voor de mensheid betekenen. Om te achterhalen wat de Nephilim van plan zijn en de aarde te behoeden van de ondergang zal Evangeline al haar moed en kennis moeten aanwenden. De strijd is nog niet voorbijsterker nog, hij vlamt in alle hevigheid weer op.

Station Elf Emily St. John Mandel 2015-06-29 WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol van zijn leven speelt. Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later trekt Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om Shakespeare op te voeren voor de overlevenden van de ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe wereld wederom bedreigd.

De dag dat mijn grootvader een held was Paulus Hochgatterer 2018-10-09 Op een dag in oktober 1944 staat een verward en verwaarloosd meisje van ongeveer dertien jaar op het erf van een boerenfamilie op het Oostenrijkse platteland. Ze weet alleen haar naam, de rest van haar herinneringen is weggebombardeed. Vanzelfsprekend wordt ze opgenomen in de familie, net als de jonge Russische dwangarbeider die maanden later in een nacht in maart 1945 opduikt, met alleen een opgerold schilderijdoek bij zich. Tussen het meisje en hem ontstaat een bijzondere band, die wreed verstoord wordt door een groepje Wehrmachtsoldaten op de vlucht. Het dwingt het hoofd van de boerenfamilie tot een even moedige als vanzelfsprekende daad.

De verloren prins Julie Kagawa 2015-09-29 Mijn naam is Ethan Chase. En of ik ooit mijn achttiende verjaardag zal halen, is nog maar de vraag. Want ik zit dik in de problemen. Toen ik nog maar een kleuter was, werd ik ontvoerd door de fae en meegenomen naar hun magische wereld vol vreemde en wrede wezens. Ik werd gered door Meghan, mijn zus, die nu koningin is van het IJzerrijk. Sindsdien heb ik geprobeerd de fae te negeren en nóóit te laten merken dat ik ze kan zien, want hoe minder je opvalt, hoe veiliger het is. Stom genoeg heb ik het verpest. Ik wist gewoon dat ik me niet had moeten bemoeien met de problemen van Todd, een half-phoeka, die zich de woede van de fae op de hals heeft gehaald. Nu kan ik me niet meer afzijdig houden - helemaal niet nu een groot en lang vergeten gevaar almaar dichterbij komt... Maar wat pas echt stom is, is dat ik verliefd ben geworden op Kenzie, het mooiste meisje van school, waardoor zij nu ook groot gevaar loopt...

Wereld zonder hemel Veronica Rossi 2012-03-28 In haar futuristische debuutroman heeft Veronica Rossi de mensheid in twee kampen verdeeld. Of je woont in een koepel en leidt een zo goed als compleet virtueel leven, of je woont buiten de koepel en bent overgeleverd aan de wetten van de natuur. Aria weet dat haar overlevingskansen in de woestenij – oftewel de Winkel des Doods – minimaal zijn nu ze is verstoten van haar thuis; de hermetisch afgesloten stad Reverie. Als ze al niet in handen valt van rondzwervende kannibalen, dan raakt ze waarschijnlijk wel gewond tijdens een van de zeer agressieve elektrische stormen die over de vlakke jagen en waarvan alleen de vrijgekomen lucht al dodelijk kan zijn. Wanneer ze de vlaktebewoner Perry tegenkomt, lijkt hij haar enige hoop om in leven te blijven. Ze besluiten samen op te trekken en luiden op die manier een nieuw tijdperk in voor iedereen die leeft in de wereld zonder hemel.

Een man zijn Nicole Krauss 2020-11-30 Nicole Krauss schrijft in Een man zijn beeldend over menselijke zwakte en kracht en toont zich wederom een meesterlijke auteur. Wat betekent het om man of vrouw te zijn? In Een man zijn van Nicole Krauss schrijft Krauss beeldend over menselijke zwakte en kracht en toont zich wederom een meesterlijke auteur. Wat betekent het om man of vrouw te zijn? Op de vloer van haar slaapkamer bij een hospita vertelt een tienermeisje haar vriendinnen over de zakenman die haar een briefje van 500 franc gaf, met daarop zijn hotelkamernummer. Een oude professor, die op het randje van de dood balanceerde, vlucht met zijn pasgeboren kleinkind naar het dakterras van een appartementengebouw. Twee zussen keren terug naar huis voor het scheidingsritueel van hun ouders. Een moeder

belt haar dochter op om te vertellen dat ze een nieuwe echtgenoot toebedeeld heeft gekregen van de overheid. Een man zijn is een onvergetelijk boek dat onder de huid van de lezer kruipt. Krauss schrijft meesterlijk over man-vrouwverhoudingen, over wat het betekent om vrouw te zijn, om man te zijn. Als u een verhalenbundel leest dit jaar, laat het dan deze zijn. 'Haar eerste verhalenbundel bewijst: Nicole Krauss heeft zóveel talent.' - Het Parool Over Donker woud: 'Diepzinnige roman over het achterlaten van oude vormen en conventies.' – De Standaard 'Meeslepend verhaal en een eerbetoon aan de literatuur.' – Trouw 'Een briljante roman.' – de Volkskrant

De vijfde colonne A. Gross 2020-11-03 Tijdens WO II vormden nazisymphisanten in Amerika de 'vijfde colonne', spionnen voor de Duitsers. Een joodse man in NY vermoedt dat zijn Oostenrijkse burens het op hem en zijn dochter gemunt hebben. Van Andrew Gross verscheen eerder een aantal indrukwekkende historische thrillers als Alleen hij en De saboteur. In De vijfde colonne (The Fifth Column) is wederom een thema uit de Tweede Wereldoorlog de inspiratie voor een indrukwekkende thriller. Terwijl in Europa WO II uitbreekt, komen in Madison Square Garden 22.000 nazisymphisanten bijeen. Zij vormen 'de vijfde colonne', spionnen voor de Duitsers, ingebed in het alledaagse leven in New York. De Joodse Charles Mossman raakt die avond verward in een gevecht en verdwijnt voor twee jaar in de gevangenis. Na vrijlating blijken zijn vrouw en dochtertje Emma verhuisd te zijn naar een wijk waar support voor Hitler normaal is. Terwijl Charles probeert zijn huwelijk te redden, groeit zijn wantrouwen tegenover het echtpaar dat in hetzelfde gebouw woont en dat een opvallende interesse in zijn dochtertje Emma toont. Terwijl Amerika zich mengt in de oorlog, realiseert Charles zich dat de Bauers wellicht onderdeel zijn van een sinister complot en dat Emma een onschuldige prooi vormt...

Hallo, tot ziens en alles daartussen Jennifer E. Smith 2016-06-22 'Hallo, tot ziens en alles daartussen' is een onweerstaanbaar boek voor jongeren, geschreven door bestsellerauteur Jennifer E. Smith. Tijdens hun laatste nacht samen moeten Clare en Aidan een onmogelijke keuze maken. Voor fans van Rainbow Rowell en John Green. Clare maakt altijd lijstjes. En vanavond komt het erop aan: de laatste avond met Aidan voordat ze op kamers gaan, ver weg van elkaar. De grote vraag is: kunnen ze er maar beter een punt achter zetten, of kiezen ze voor een lange-afstandsrelatie? Om dat uit te vogelen heeft Clare een lijstje gemaakt die hen langs alle bijzondere plekken moet brengen van hun tijd samen. Wordt het een tot ziens voor altijd of alleen voor nu? De boeken van Jennifer E. Smith verschijnen in maar liefst 33 landen, en 'Hallo, tot ziens en alles daartussen' wordt verfilmd. 'Smith voegt opnieuw een indrukwekkend en goed doordacht verhaal toe aan haar oeuvre.' – Kirkus Reviews over 'Hallo, tot ziens en alles daartussen'. 'De tweestrijd tussen je vleugels uitslaan en vasthouden aan het bekende zullen veel lezers herkennen.' – Publishers Weekly over 'Hallo, tot ziens en alles daartussen'. De pers over andere boeken van Jennifer E. Smith: 'Goed geschreven en superromantisch' – Chicklit.nl over 'Happy m@il'. 'Een ontroerend boek over de mooie én de moeilijke kanten van liefde. Heerlijk leesbaar' – Young Adult Books magazine over De statistische waarschijnlijkheid van liefde op het eerste gezicht Volg Jennifer E. Smith op Twitter (@jenesmith), Instagram (jenniferesmith) en op haar website: jenniferesmith.com.

Een fijne neus voor liefde Stacey Lee 2017-07-11 'De meeste mensen weten niet dat liefdesverdriet naar bosbessen ruikt.' Mimosa en haar moeder zijn de laatste aromateurs op aarde. Met behulp van hun uitzonderlijke reukvermogen kunnen ze liefdesdrankjes maken waarmee ze verliefde mensen helpen, en dus is Mimosa voorbestemd voor een leven lang plukken, wieden en brouwen. Maar bovenal moet ze zorgen dat ze zelf nooit verliefd wordt, want dat zou haar sublieme reukvermogen schaden. Als ze per ongeluk een elixer aan de verkeerde vrouw geeft - een onvergeeflijke fout die ze beslist niet aan haar moeder durft op te biechten! - loopt alles al snel uit de hand. Er is maar één manier om het goed te maken, en de enige die haar daarbij kan helpen is Court, een van de populairste jongens van school. En dan gebeurt net datgene wat absoluut niet mag: ze wordt verliefd!

De lagune Armand Leroi 2015-12-05 Aan de westkust van Turkije ligt het eiland Lesbos, dat door een lagune vrijwel in tweeën is verdeeld. Dit is de plek waar, 2400 jaar geleden, Aristoteles besloot zich te gaan verdiepen in de natuurlijke wereld. Iedereen kent Aristoteles als filosoof – maar dat hij ook voor de biologie van enorm belang is geweest, is een beetje vergeten. Hij schreef alles op wat hij over de dierenwereld kon zeggen, teksten die bekendstaan onder de naam Historia Animalium. Eeuwenlang trokken wetenschappers er niet meer op uit om te kijken hoe de natuur erbij lag: ze sloegen simpelweg Aristoteles erop na. Vanaf de zeventiende eeuw kwam het tegengeld: 'Bestudeer de natuur! Niet de boeken!' Zo verdween Aristoteles langzaam uit de wetenschappelijke canon. Nu is het tijd voor een herwaardering: Armand Leroi herstelt in dit boek de reputatie van Aristoteles de wetenschapper. Niet alleen was hij de eerste bioloog, hij is nog steeds een van de grootste. Met De lagune geeft Leroi werkelijk een nieuwe visie op leven en werk van de filosoof.

De tweeminutenregel Robert Crais 2009-10-31 Je hebt maar twee minuten nodig om een exemplaar van dit boek te bemachtigen. Crais is de meester van de spanning.' The New York Sun Bij het beroven van een bank heeft een overvaller doorgaans twee minuten voordat de politie arriveert. Bankrover Max Holman kent deze tweeminutenregel beter dan wie ook, en wanneer hij die overtreedt wordt hij gearresteerd door FBI-agente Katherine Pollard. Na tien jaar komt Holman vrij uit de gevangenis. Daags voordat hij zijn zoon Richard, een politieagent, wil opzoeken, wordt die samen met drie andere agenten doodgeschoten. Het lijkt een gewone schietpartij, maar als het slachtoffer een agent is - en dan ook nog met een criminele vader - zijn de motieven zelden gewoon. De verdachte wordt gezocht binnen een

groep corrupte agenten die de buit van een berucht bankroversduo willen vinden. De moord is vermoedelijk een wraakactie en Holman is vastberaden om de naam van zijn zoon te zuiveren. De enige die hem hierbij kan helpen... is Katherine Pollard. Robert Crais schreef de scripts voor bekroonde tv-series als LA Law, Miami Vice en Hill Street Blues. Daarnaast zijn zijn thrillers uiterst succesvol, zowel in de Verenigde Staten als in de 19 andere landen waar ze worden uitgegeven.

Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »

Noem het slaap Henry Roth 2015-03-12 Noem het slaap, oorspronkelijk uitgegeven in 1934, is een klassieker die generatie na generatie opnieuw wordt ontdekt. Deze grootse joods-Amerikaanse Bildungsroman beschrijft de jeugd van immigrant David Schearl, die met zijn ouders per stoomboot in New York arriveert om een nieuw leven te beginnen. In een stijl die doet denken aan James Joyce en I.B. Singer verweeft Henry Roth subtiel de rotsvaste band tussen moeder en zoon met de twijfels en angsten die David ervaart, terwijl hij zijn eigen identiteit zoekt in de smeltkroes van het New York van de jaren twintig. Henry Roth (1906-1995) was een Amerikaanse schrijver. Hij publiceerde vele verhalen en romans, waarvan Noem het slaap (1934) de bekendste is. 'Een van de weinige echt onderscheidende romans geschreven door een twintigste-eeuwse Amerikaan.' The New York Times 'Een grootse roman over het leven van immigranten.' the Guardian 'Zeker de meest authentieke roman uit de Amerikaanse literatuur over de bewustwording van een jongen.' The New Yorker

Handboek van een twijfelaar Ethan Canin 2017-02-01 Indrukwekkende roman over genialiteit, jaloezie, ambitie en liefde van een van de belangrijkste hedendaagse Amerikaanse schrijvers Milo Andret is een geniaal wiskundige in de jaren zeventig die uitgroeit tot een legende door zijn onderzoek aan de universiteit van Berkeley. Maar de combinatie van ambitie en sociaal onvermogen, brengt hem op een destructief pad en hij raakt aan de drank. Milo's zoon Hans is voorbestemd een even glansrijke carrière tegemoet te gaan als zijn vader, maar ook hij raakt verslaafd. Om te voorkomen dat hem eenzelfde lot beschoren zal zijn als zijn vader, besluit Hans zijn carrière af te breken en een andere weg te volgen. Met 'Handboek van een twijfelaar' schreef Ethan Canin een monumentale roman over de obsessieve drang het onverwoordbare te uiten in formules, kunst en literatuur. 'Verpletterend mooi, dat lukt maar weinig boeken.' – 'Esquire' 'Een fenomenale literaire prestatie.' – 'Publishers Weekly'

Boven de waterval Ron Rash 2016-05-31 Les is de sheriff in een door crystal meth en familiegeheimen verscheurd dorpje in de Appalachen, North Carolina. Becky is een parkwachter die getraumatiseerd is door een school shooting in haar jeugd. De twee vinden elkaar in hun diepe liefde voor dit berglandschap. Maar wanneer een mysterie rond een vergiftigde forellenbeek de kleine gemeenschap uiteenrijt, komen ze tegenover elkaar te staan en wordt hun prille band op de proef gesteld. Een poëtische en broeierige roman over levens die getekend zijn door geweld en een sterke verbondenheid met de natuur.

Een jaar zonder papa Suzanne Collins 2014-04-03 De vader van de jonge Suzy wordt naar Vietnam uitgezonden. Hoe veilig is haar vader daar? En wanneer komt hij terug? De maanden gaan voorbij. Met elke ansichtkaart van haar vader wordt Suzy banger dat ze hem niet meer zal herkennen. Wanneer hij terugkeert, ontdekt Suzy dat de oorlog hem wel heeft veranderd, maar dat hij heel veel van haar houdt. Autobiografisch, indrukwekkend prentenboek van bestsellerauteur Suzanne Collins. Met heldere, vriendelijke illustraties van James Proimos.

Alleen voor haar Abbi Glines 2017-06-16 Allen voor haar is het tweede deel in de Sea Breeze-reeks van bestsellerauteur Abbi Glines Het is tropisch heet inde kustplaats Sea Breeze. De enige afleiding van de hitte is flirten en alles wat daaruit volgt. Playboy Cage is eigenaar van een luxe appartement waar het een komen en gaan is van gasten. Het merendeel van het zijn bloedmooie meisjes met lange benen die nooit langer blijven dan een nacht of twee. Als Cage plotseling een nieuwe huisgenoot krijgt in de vorm van Marcus, die zijn liefdesverdriet probeert te vergeten, verandert zijn leven volledig. Vanaf het moment dat Marcus bij hem woont, is er iemand te gast die hij niet kan vergeten. Willow - Low voor vrienden - is het meisje met wie Cage wil trouwen, dat weet hij zeker. Maar ze zijn als dag en nacht, en Marcus begrijpt niet hoe Low het losbandige gedrag van Cage kan uithouden. Wat ze eigenlijk nodig heeft is een echte man, iemand die knap én verstandig is, zoals Marcus. Maar al gauw komen Cage, Marcus en Low erachter dat een driehoeksverhouding heel snel heel ingewikkeld kan worden.

De wintersoldaat Daniel Mason 2019-03-14 Wenen, 1914. Lucius is een tweeëntwintigjarige geneeskundestudent als Europa in de greep raakt van de Eerste Wereldoorlog. Meegesleept door romantische verhalen over operaties op het slagveld neemt hij dienst in het leger en rekt op een aanstelling bij een goedgeorganiseerd veldhospitaal. Maar als hij aankomt in een gevorderde kerk ergens ver afgelegen in een dal in de Karpaten, treft hij een ijskoude, door tyfus geteisterde buitenpost aan. Alle dokters zijn gevlucht; de enige achterblijver is een mysterieuze verpleegster, zuster Margareta. Maar Lucius heeft nog nooit een scalpel

gehanteerd. En terwijl de oorlog voortraast over het winterse landschap, wordt hij verliefd op de vrouw van wie hij een primitief soort geneeskunde leert. Dan wordt er op een dag, vanuit de sneeuw, een bewusteloze soldaat binnengedragen, wiens uniform is volgepakt met vreemde tekeningen. Hij lijkt niet meer te redden, totdat Lucius een beslissing neemt die het leven van de dokter, de patiënt en de zuster voorgoed zal veranderen. Van de vergulde balzalen in het keizerlijke Wenen tot de bevroren wouden van het Oostelijk front, van armzalige operatiekamers tot slagvelden met woeste kozakken te paard: De wintersoldaat is een verhaal over oorlog en geneeskunde, over loyaliteit, over liefde in turbulente tijden en, uiteindelijk, over de fouten die we begaan en de zeldzame kansen die we krijgen om het goed te maken. Het rampzalige verhaal van jou en mij Jess Rothenberg 2012-10-16 Sterven aan een gebroken hart is nog maar het begin. Welkom in de eeuwigheid! Als Brie wordt gedumpt door Jacob betekent dat het einde van haar wereld. Letterlijk. Alleen is Brie nog niet klaar om onder de zoden te liggen en ze blijft als geest op aarde. Nu ze D&W is (Dood en Weg), komt Brie erachter dat liefde veel ingewikkelder is dan ze ooit had gedacht. In Half Moon Bay begint haar familie uit elkaar te vallen. Haar beste vriendin verbergt een geheim over Jacob en de waarheid achter zijn verraad. En dan is er Patrick, Brie's mysterieuze nieuwe gids en collega-Verloren Ziel die misschien wel de sleutel tot haar eeuwige geluk in handen heeft.

Onverschrokken Lesley Livingston 2017-02-16 Onverschrokken van Lesley Livingston The Gladiator & Spartacus meets Katniss & Tris Fallon is de dochter van een Germaanse koning, de zus van de legendarische strijder Sorcha en lid van de Cantii-stam, de gezworen vijand van Julius Caesar. Toen Fallon jong was vielen Caesars troepen haar land binnen en stierf haar zus op het slagveld. Op de avond van haar zeventiende verjaardag wil Fallon niets liever dan in Sorcha's voetstappen treden door een plek te verdienen in het Cantii-leger. Maar daar krijgt ze de kans niet voor... Ze wordt gevangengenomen door een slavenhandelaar en verscheept naar Rome, waar ze terecht komt op een school voor vrouwelijke gladiatoren. Ze zal moeten vechten voor haar eer en haar leven en haar lot ligt vanaf dan in de handen van niemand minder dan Julius Caesar. Een stoer, spannend verhaal vol verrassende wendingen en levendige actiescènes, dat zich afspeelt in het oude Rome. strongLees ook deel 2: Onoverwinnelijk!

Ik besta niet Cristin Terrill 2013-09-05 Cristin Terrill, Ik besta niet Het leven lacht de zestienjarige Marina toe: ze is populair, heeft veel vrienden en haar beste vriend is haar buurjongen James, een wonderkind. Em heeft niets. Zij zit vast in een gevangenis met een keihard regime. Marina en Em hebben een belangrijk ding gemeen: ze zijn een en dezelfde persoon. Em leeft vier jaar in de toekomst, en als ze niets doet dan zal Marina een gruwelijk leven tegemoet gaan. Er is maar één manier om dat te voorkomen: ze moet terug in de tijd om haar beste vriend James, op wie ze stiekem verliefd is, te vermoorden. Cristin Terrill is een young adult-schrijfster. Ze studeerde theaterwetenschap, met als specialisatie Shakespeare. Naast het schrijven geeft Terrill ook workshops in creative writing in haar woonplaats Washington, D.C. Ik besta niet is haar debuut. De filmrechten zijn verkocht aan Gold Circle Entertainment. www.cristinterrill.com 'Het meest verslavende boek dat ik dit jaar heb gelezen.' Becca Fitzpatrick 'Zet je telefoon uit. Trek de stekker uit je computer. En zeg tegen iedereen dat je niet thuis bent. Dit boek wil je namelijk in één ruk uitlezen! Spanning, romantiek en een bijna onmogelijke opdracht: wat wil je nog meer?' Mel Wallis de Vries

Het boek van Carl Naja Marie Aidt 2018-05-23 'Ik hef mijn glas op en proost met mijn oudste zoon. Boven slapen zijn zwangere vrouw en zijn dochter. Buiten is de maartnacht koud en helder. "Op het leven!" zeg ik wanneer de glazen tegen elkaar klinken met een breekbaar en mooi geluid. Mijn moeder zegt iets tegen de hond. Dan gaat de telefoon. We nemen niet op. Wie zou ons zo laat op een zaterdagavond kunnen bellen?' In maart 2015 overlijdt Naja Marie Aidts een na oudste zoon Carl op 25-jarige leeftijd door een tragisch ongeluk. Het boek van Carl beschrijft het eerste jaar na dat verschrikkelijke telefoontje tot de schok van zijn dood langzaam wordt gedempt. Het is zowel een nuchter verslag van hoe het is om te leven na het verlies van een kind – het laat zien hoe verdriet je relatie met de werkelijkheid, je geliefden en de tijd verandert – als een poëtisch boek over verlies en liefde. Het boek van Carl is hartverscheurend mooi.

The poison diaries Maryrose Wood 2011 Engeland, 18e eeuw. De weesjongen Weed wordt bij Jessamina (16) en haar vader Thomas achtergelaten. Thomas wil kosten wat kost achter de bijzondere plantenkennis van Weed zien te komen.

Nachtbeeld Michele Jaffe 2011-10-12 De mooie en populaire Jane Freeman wordt wakker in het ziekenhuis. Ze kan zich niets meer herinneren, kan zich niet bewegen en ook niet spreken. De artsen vertellen haar dat ze is geschept door een auto die na het ongeluk is doorgereden. Langzaam herstelt Jane weer en ook haar herinneringen keren beetje bij beetje terug. Ze realiseert zich dat iemand haar probeerde te vermoorden en het moet iemand zijn die ze goed kent. Maar niemand gelooft haar. Jane probeert uit alle macht om zelf de puzzelstukjes in elkaar te passen voor de moordenaar weer toeslaat

Reboot Amy Tintera 2016-06-15 De zeventienjarige Wren Connolly werd vijf jaar geleden neergeschoten. Na 178 minuten kwam ze weer tot leven – als Reboot. Reboots zijn ongekend sterk, snel en onkwetsbaar, maar hoe langer ze dood zijn geweest hoe minder menselijk ze terugkeren. Wren is met haar 178 minuten de dodelijkste Reboot die er is. Callum Tweeëntwintig daarentegen is nog praktisch menselijk. Wren moet hem opleiden tot soldaat, maar Callum is langzaam, stelt te veel vragen en heeft altijd een glimlach op zijn gezicht. De training verloopt moeizaam, maar Callum maakt iets in haar los. Als ze in zijn buurt is, voelt ze zich menselijker

dan ooit. Wren heeft nog nooit een bevel genegeerd, maar wanneer ze het bevel krijgt om Callum te elimineren besluit ze alles op alles te zetten om hem te redden. Lissa Price, auteur van Starters - Een bottenbrekende heldin vecht voor haar leven, haar liefde en voor wat er nog over is van haar menselijkheid in deze frisse kök op een wereld waarin alles mis is gegaan. Veronica Rossi, auteur van Een wereld zonder hemel - Vol vaart en aangröpend... Ik heb dit boek verslonden!

Bijna zijn wij aan de beurt Elisabeth Asbrink 2012-08-28 Februari 1939. Vanuit Wenen, dat dan al door de nazi s bezet is, vertrekt een geheim kindertransport naar Zweden: de Zweedse regering laat geen volwassen vluchtelingen toe, maar voor honderd Joodse kinderen gaan de grenzen tijdelijk open. Ook Otto, enig kind van Josef en Elise Ullmann, wordt zo in veiligheid gebracht. Door een bizarre speling van het lot wordt Otto knecht in het gezin van Hitler-aanhanger Kamprad. Ondanks de tegenstellingen tussen hen raken diens zoon Ingvar (de latere oprichter van IKEA) en Otto met elkaar bevriend. In Wenen wordt de situatie voor Joden met de dag nijpender en Josef en Elise verliezen de hoop ooit met hun zoon herenigd te worden.

Kimono / druk 1 Annelore Parot 2014-04-17 Zeven verschillende kokeshi's showen ieder iets uit hun eigen cultuur: Ayuka laat schooluniformen zien en Yumi een Japanse familie. Vierkant zoekplatenboek met paginagrote kleurenillustraties vol motieven op stoffen, accessoires en kapselvormen, met flapjes. Vanaf ca. 4 jaar.